



De bemanning

Louis Van de Wiele, wordt geboren te Kortrijk in 1920 in een familie zonder enige band met de zee of de zeevaart.

Maar Louis droomt van verre reizen. Zijn vader leert hem tekenen en Louis tekent boten. Tot tweemaal toe probeert hij op eerder welke boot in te stappen, maar de Politie brengt hem steeds terug naar huis.

Hij meldt zich voor het examen van de Zeevaartschool in Antwerpen, maar wordt geweigerd wegens een onbeduidende bijziendheid.

Uiteindelijk werkt hij op een Oostendse vissersboot waar hij het varen aanleert.

Aan de Gentse Universiteit studeert hij kunstgeschiedenis en etnografie en wordt assistent, wat hem de kans geeft om een studente genaamd Annie te ontmoeten.

Hij sluit zich aan bij het verzet en speelt een belangrijke rol bij de bevrijding van Antwerpen door de Britse tanks. Zijn goede kennis van het Engels (verworven in navigatiehandleidingen) komt hem daarbij goed van pas. Na de bevrijding sluit hij aan bij de Royal Navy.

In 1946 trouwen Louis en Annie op advies van Conor O'Brien (die in 1923 de wereld rondging): "*als je een bemanning wilt, trouw ermee*".

In 1947 begint de bouw van **Omoo**. Van 1951 tot 1953 reizen ze de wereld rond.

Enkele maanden later varen ze langs de kusten van Afrika, verkopen Omoo in Mombasa en kopen een boerderij in Kenia: Louis wordt reserveconservator. Ze raken bevriend met de familie Cooper, boeren en zeilers.

Eens terug in België in 1960, werkt Louis als scheepsarchitect en ontwerpt talrijke boten, waaronder **Hierro** (waarmee het echtpaar naar de Antillen zou gaan) en **Williwaw** (voor Willy De Roos).

In 1970 kopen en restaureren Louis en Annie "**Madaillesan**", een middeleeuws fort in Lot-et-Garonne (FR). Tien jaar later verhuizen ze en vestigen ze zich in Miradoux, een priorij in de Gers. In 1991 overlijdt Louis.

Annie Lannoo, geboren te Gent in 1922, is een gezegend en sportief kind.

Aangetrokken door alles wat met de zee te maken heeft leest ze ook de boeken van alle bekende zeevaarders. Terwijl ze goed beseft dat haar dromen zullen worden beteugeld omdat ze als meisje geboren is ...

Mijn vader leerde me nooit bang te zijn.

Tijdens de oorlog verbergt ze als tiener met haar ouders een jonge joodse, waarvoor zij vele jaren later de medaille van de Rechtvaardigen krijgt.

Ze studeert kunstgeschiedenis en archeologie en ontmoet ... Louis Van de Wiele.

Mijn tweede geboorte dateert van september 1943 toen Louis me vroeg om met hem mee te gaan op zee. Daar was moed voor nodig, maar hij had een goed beoordelingsvermogen, hij wist dat ik hem niet in de steek zou laten.

Ze zal de eerste Europese vrouw zijn die op een klein zeilschip de wereld rondvaart.

En zal verschillende boeken schrijven, waaronder "Onder Omoo's Zeilen" (uitgeverij Sheed and Ward), waarin hun wereldreis wordt beschreven; dit boek zou een onmisbare referentie in de pleziervaartliteratuur worden.

Laten we ernaar streven uitstekende stylisten te zijn eerder dan verzamelaars van zeldzame termen.

Zij zal nog vele jaren als secretaresse werken voor de RBSC, haar kapitein nu en dan volgend in zijn nieuwe avonturen.

Haar uitstekende pen en goede zeekennis zal zij in dienst stellen van de lezers: maritieme verhalen, artikels en vertalingen van zeevaarttermen in vier talen.

Bij het overlijden van Louis schrijft ze:

Mijn kapitein heeft me verlaten voor de Elyseese zeeën waarvan geen terugkeer mogelijk is. Hij liet me alleen achter aan het roer, maar zijn schaduw zit aan mijn zijde.

Schrijven zal haar bij haar rouwen ondersteunen. Ze overlijdt in 2009 in haar oude priorij te Miradoux, terwijl ze rabarber aan het bereiden is voor Charles Cooper die zij koesterde als een zoon.

Tallow de Schotse terriër, gekocht de dag na hun huwelijk.

Fred Debels is de jeugdvriend van Louis, ook afkomstig uit Kortrijk. Van jongs af aan deelden ze lange discussies en reisdromen. Ze hadden zichzelf beloofd dat de eerste die het zich kon veroorloven een boot zou kopen waarmee ze de wereld rond zouden varen. Hij zal het trouwe bemanningslid, de fotograaf en filmmaker van de reis worden. Tahiti (en de mooie Tahitiaanse vrouwen) hadden hem dusdanig geboeid dat hij er zou terugkeren om daar een gezin te stichten.